

THÁNG 7: ĐỨC MARIA, Ở NÚI CÁT MINH. (16.07)

Mt. 12, 46-50 "Ai làm theo ý Cha Ta.. ấy là anh em và là Mẹ Ta".

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mat-thê-ô.

⁴⁶ Ngài còn đang nói với dân chúng, thì này: Mẹ Ngài và anh em Ngài đứng ngoài, tìm cách nói với Ngài.

⁴⁷ Có kẻ nói với Ngài: "Này Mẹ Thầy và anh em Thầy đứng ngoài tìm cách nói với Thầy".

⁴⁸ Đáp lại, Ngài bảo kẻ nói với Ngài: "Ai là mẹ Ta, và ai là anh em Ta?"

⁴⁹ Và giăng tay chỉ các môn đồ của Ngài, Ngài nói: "Này là Mẹ Ta và anh em Ta.

⁵⁰ Phàm ai làm theo ý Cha Ta, Đấng ngự trên trời, thì kẻ ấy là anh em và là Mẹ Ta".

Tháng Bảy chúng ta suy niệm về lễ Đức Maria ở Núi Cát Minh. Có 2 ý tưởng để suy niệm hôm nay:

1. Mẹ của Chúa Giê-su.

Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu từ ngữ Cát-Minh có nghĩa gì. Chữ Cát Minh hoặc Ca-mê-lô được phiên âm theo tiếng Việt và xuất phát từ chữ Carmel. Chữ Carmel trong tiếng Do Thái, có nghĩa là vườn nho, tươi, vườn nho của Chúa. Chữ này cũng được chỉ về các tu sĩ Dòng Kín Ca-mê-lô. Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa về chữ này trong Sách Cựu Ước. (Is. 33:9; 35:2; Gr. 46:18; 50:19; Am 1:2).

Khoảng 1000 năm trước Chúa Giáng Sinh, ngôn sứ Ê-li-a đã hiện diện ở trên núi này qua sự kiện ông thách thức các ngôn sứ của thần Ba-an. Ngôn sứ Ê-li-a đã chiến thắng nhờ lời khẩn cầu mà ông dâng lên Thiên Chúa và được Chúa nhận lời qua việc cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ trở thành lễ vật toàn thiêu. (1V 18:16-40).

Khoảng hơn 100 năm sau, những ẩn sĩ đã hiện diện ở nơi đây để tu trì. Họ thành lập cộng đoàn đan tu thay cho lối sống riêng lẻ của mỗi tu sĩ. Cộng đoàn đã lấy tên địa danh Ca-mê-lô đặt tên là Dòng Cát Minh. Các đan sĩ chọn ngôn sứ Ê-li-a là đấng tổ phụ của Dòng. Các đan sĩ có lòng tôn kính Đức Mẹ cách đặc biệt. Họ noi gương Mẹ Maria sống đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Dựa vào Kinh thánh trình bày về Mẹ Maria là người luôn suy đi nghĩ lại trong lòng và đem ra thực hành những điều Chúa nói. (Lc 2;19. 51b).

Năm 1251, Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock ở núi Cát Minh trong một thị kiến tại Cambridge. Đức Mẹ trao một dây choàng cổ còn gọi là "Áo Đức Bà" kèm theo lời hứa sẽ gìn giữ bảo vệ người đeo áo này, không phải sa vào lửa hỏa ngục. Năm 1380, Đức Giáo Hoàng Honorius III thiết lập lễ kính Đức Mẹ Núi Cát Minh. Lễ này được phổ biến rộng rãi trong toàn thể Giáo hội Công Giáo từ năm 1726.

Trở lại việc Mẹ Maria lắng nghe Lời Chúa và suy niệm trong lòng, như nội dung của đoạn Tin mừng chúng ta đọc ở trên. Mẹ không chỉ là Đấng đã sinh ra Chúa Giê-su như một người mẹ thuần túy mà thôi. Mẹ còn được tôn vinh như một mẫu

gương của người thân thuộc với Thiên Chúa, người nhà và là người thuộc gia đình của Thiên Chúa.

2. Anh em của Chúa Giê-su.

Đức Giêsu đã ca ngợi sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa nơi Mẹ Maria qua câu nói: *“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”*. Có lẽ hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu Mẹ mình hơn tất cả mọi người ! Vì thế, câu nói này tuy gián tiếp, nhưng nó lại trực diện nơi người nghe để ai nấy hiểu rằng: Mẹ Maria là người tiên phong trong việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Tinh thần vâng phục tuyệt đối nơi Mẹ biểu trưng cho một tâm hồn tràn đầy ân sủng Chúa. Vì thế, đời sống chiêm niệm và cầu nguyện cách sâu xa và mật thiết là điểm nổi bật nơi Mẹ Maira.

Là quân binh của Mẹ Maria, chúng ta nguyện kinh Tesera mỗi ngày. Chúng ta liên kết với Mẹ trong lời kinh ca ngợi Magnificat. Ca ngợi với kinh nguyện chung hoặc riêng, chúng ta đang sống đời sống chiêm niệm theo tinh thần của các đan sĩ Cát Minh: *“Ora et Labora”* (Câu nguyện và Lao động). Chúng ta cũng noi theo gương theo vị Nữ Tướng của Đạo Binh Đức Mẹ, sống vâng phục theo thánh ý Chúa khi đón nhận Lời của Ngài và đem ra thực hành. Chúng ta trở thành các phần tử trong gia đình của Thiên Chúa. (Mt. 12:46-50).

Noi gương một cách cụ thể và hữu hiệu là cách chúng ta siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa trong Kinh Thánh. Khi để tâm suy niệm Lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra điều mà Chúa muốn hướng dẫn chúng ta sống theo ý của Ngài. Thật không phải là dễ dàng khi chúng ta sống trong một xã hội có nhiều biến chuyển về kinh tế chính trị, chúng ta không thoát ra khỏi những mối lo toan như cơm áo gạo tiền, mối quan hệ trong gia đình, vợ chồng con cái, bạn hữu anh em...

Nhiều người quá bận rộn với công việc làm ăn lo toan hàng ngày, không còn thời gian để đọc và suy niệm Lời của Chúa. Làm sao họ có thể đem ra thực hành điều Chúa dạy để chu toàn bổn phận đối với Chúa và đối với mọi người? Rất nhiều người đã lầm đường lạc lối không biết mình đang đi về đâu! Họ không tìm được đường đi lối về.

Dù là việc đạo đức bình dân, nếu có thể được, chúng ta nên đeo *“Áo Đức Mẹ”* để được nhắc nhở, để được hướng dẫn, để được bảo vệ khỏi sự dữ tấn công và để thoát khỏi con đường dẫn tới lửa đời đời. Các đan sĩ Cát Minh đã sống chung như một cộng đoàn cùng cầu nguyện, cùng ca ngợi vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, những hội viên tán trợ ở nhà cầu nguyện liên li, trong khi những hội viên hoạt động cứ hai người một được sai đi công tác thăm viếng. Có những anh chị em đã không muốn cộng tác với nhau trong cùng một đơn vị tiểu đội, làm sao chúng ta có thể cầu nguyện chung và hoạt động chung với nhau được? Nếu muốn theo Chúa, hãy vâng lời ngôn sứ Ê-li-a dâng của lễ hy sinh nhân Danh Thiên Chúa. Nếu muốn theo sự tự do buông thả trong đời sống lầm đường lạc lối, hãy theo các ngôn sứ của thần Ba-an, vì 400 người của họ đều bị hủy diệt. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa!