

THÁNG 6: ĐỨC MARIA, MẸ GIÁO HỘI (10.06)

ĐỨC MARIA, MẸ HÀNG CỨU GIÚP (27.06)

Cv. 1:13-14. "*Hết thảy họ đồng tâm nhất trí cầu nguyện*".

Trích sách Công Vụ các Tông Đồ.

¹³ Khi vào rồi, họ lên lầu trên, chỗ họ lưu ngụ: (các ông) Phêrô, Yoan, Yacôbê, Anrê, Philip, Thôma, Barthôlômêô, Matthêô, Yacôbê (con) của Alphê, Simôn Nhiệt Thành, Yuda (con) của Yacôbê.

¹⁴ Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, và Maria, mẹ Đức Yêsu và các anh em Ngài.

Sau khi Đức Giêsu lên trời, Đức Maria đã ở giữa các Tông đồ, như người Mẹ "*giữa một đàn em đông đúc*" của Đức Giêsu (Rm 8,29), họ là con của Mẹ. Mẹ Maria cùng cầu nguyện với Hội Thánh sơ khai: "*Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu*" (Cv 1,14).

A. Đức Maria, Mẹ Giáo Hội. Lễ nhớ vào ngày thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tín điều về Đức Mẹ:

1. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Epheso năm 431)
2. Đức Mẹ trọn đời đồng trinh (Nicee-Constantinophe năm 381)
3. Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (Ineffabilis Deus 1854)
4. Đức Mẹ hồn xác lên trời (Munificentissimus Deus 1950)
5. Đức Maria Mẹ Giáo Hội (Vaticano II, 1964)

Trong Giáo Huấn về Mẹ Maria trình bày như sau:

Hội Thánh chào kính Đức Maria như chi thể cao cả nhất, có một không hai và như gương mẫu sáng ngời về niềm tin và lòng mến (GH 53). Là mẹ Chúa Kitô, Đức Maria còn "*là Mẹ các chi thể (của Thân thể Chúa Kitô), vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong Hội Thánh là những chi thể của Đầu ấy*" (GH 53). Mẹ đã cộng tác đặc biệt với Đấng Cứu Thế "*để đem lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn*". Và mẹ luôn tiếp tục thiên chức làm mẹ "cho tới lúc vĩnh viễn hoàn tất việc cứu rỗi mọi người được tuyển chọn" (GH 623). Như vậy, ở trên trời Mẹ Maria không ngừng cộng tác vào chương trình cứu độ, bằng việc cầu bầu và chăm sóc các tín hữu "cho đến khi họ đạt tới hạnh phúc quê trời" (GH 62).

Đức Maria, hình ảnh Hội Thánh phải hoàn thành.

"*Như Thánh Ambrosiô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Hội Thánh trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Kitô*" (GH 63). Thật vậy, Mẹ Maria là hình ảnh của Hội Thánh tại thế "*Hội Thánh vì ôm ấp những kẻ có tội trong lòng*" (GH 8) hướng nhìn lên Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, một

phần tử ưu tú của mình, đã chiến thắng tội lỗi, nhờ hồng ân Chúa Kitô. Vì thế, Hội Thánh luôn luôn kiên trì và tin tưởng trong hành trình đức tin trên trần gian. Hơn nữa Hội Thánh còn ngắm nhìn Đức Maria như mẫu mực hoàn hảo mà mình phải đạt tới, để trở thành *"một Hội Thánh xinh đẹp long lanh, không tì ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền"* (Ep 5,27). *"Sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang"* (Kh 21,2). Do đó, Hội Thánh luôn hướng nhìn lên Đức Mẹ hôn xác lên trời, như phần tử đầu tiên vượt thắng cái chết mà sống lại trong vinh quang. Mẹ được Thiên Chúa tôn vinh trên trời, là dấu chỉ báo trước và đảm bảo ơn cứu độ vinh quang cho tất cả các phần tử khác của Hội Thánh. *"Ngày nay, trên trời Mẹ Đức Giêsu đã được vinh hiển cả hồn và xác, là hình ảnh và khởi thủy của Hội Thánh phải hoàn thành đời sau; đồng thời, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến (2Pr. 3,10). Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cây trông vừng vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành"* (GH 68).

B. Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Lễ nhớ vào ngày 27 tháng 6.

Ga. 2:1-5 *"Ngài có bảo gì, hãy làm theo!"*

Trích Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan.

¹ Ngày thứ ba, xảy ra có tiệc cưới ở Cana, xứ Galilê. Và có mẹ Đức Yêsu ở đó.

² Đức Yêsu và các môn đệ của Ngài cũng được mời vào tiệc cưới.

³ Bởi hết rượu, nên mẹ Đức Yêsu mới nói với Ngài: *"Họ hết rượu rồi!"*

⁴ Đức Yêsu đáp lại: *"Này bà, giữa tôi và bà, có can chi đâu? Giờ của tôi chưa đến!"*

⁵ Mẹ Ngài nói với các người hầu: *"Ngài có bảo gì, hãy làm theo!"*

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là một danh hiệu của Mẹ Maria được tuyên xưng bởi Giáo hoàng Piô IX, có niên đại từ thế kỷ 15. Bức ảnh này đã được thấy tại Roma từ năm 1499, được truyền tụng là làm nhiều phép lạ và hiện đang được đặt trong nhà thờ Sant'Alfonso di Liguori all'Esquilino (đền thờ Thánh Alphonsô trên đồi Esquilino). Trong Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương hình tượng này được gọi là Đức Trinh Nữ Sầu Đau (*Virgin of the Passion* hay là *Theotokos of the Passion*). Năm 1925, khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Canada đến Việt Nam, các vị này đã phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp những nơi các ngài phụ trách giảng dạy và những nơi có Cộng đoàn của Nhà Dòng. Lễ kính viếng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức hằng năm vào ngày 27 tháng 6. Là quân binh của Đức Mẹ, chúng ta tôn kính Mẹ là Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của mỗi người chúng ta và noi gương Mẹ hoạt động vì Danh của Thiên Chúa và phần rỗi anh chị em của chúng ta.